



## Belangrijk nieuws over uw bezoek aan de voorstelling Marijke Muoi in de Grote Kerk te Leeuwarden

Beste bezoeker,

Binnenkort komt u naar de Grote Kerk in Leeuwarden naar het familiegraf van de Nassaus, waar ik begraven lig.

Nog geen dertig jaar na mijn begrafenis in 1765 kwamen de patriotten in opstand tegen de Oranje-Nassaus en de Fransen verdreven de prins van Oranje naar Engeland.  
Een revolutie!

En dan ook nog de invoering van een nieuw staatsstelsel, met verkiezingen door en van iedereen.

Maar de grootste verschrikking: mijn grafkist is opengebroken, mijn eeuwige rust is voorgoed verstoord.

Ik ga u daarover vertellen. De Grote Kerk wordt een kwartier voor aanvang voor u geopend. U vindt de juiste ingang door de borden met pijlen te volgen.

Onze ontmoeting zal ongeveer 1 uur 15 minuten duren. Ga ervan uit dat u soms zit, maar ook dat u moet staan of lopen. Ik adviseer u zich warm en comfortabel aan te kleden. Vooral op uw schoenen moet u letten, dat die lekker lopen. Ik kan het weten, want u moet weten, ik ben een jichtklant. Laat de hakken maar thuis dames, dat maakt mij niks uit! Brengt u ook geen tas mee, want bij wat ik van plan ben die avond zit die u alleen maar in de weg.

Als u slecht ter been of slecht horend bent, wilt u mij dat laten weten via [info@marijkemuoi.nl](mailto:info@marijkemuoi.nl)

**Parkeren:** De dichtstbijzijnde parkeergelegenheden zijn parkeergarage Hoeksterend en parkeergarage Oldehove. Vanaf beide locaties is het ca. vijf minuten lopen naar de Grote Kerk. Meer informatie over de Parkeergarages [leest u hier](#).

Ik kijk ernaar uit u te ontmoeten!

Maria Louise van Hessen-Kassel  
(maar u mag Marijke Muoi zeggen)

